

De woning van...

Roel Korterink

Op het moment van het interview staat er Roel Korterink (62) een paar drukke dagen te wachten. "Eind van de week start het carnaval hier in Oeteldonk. Dit betekent vier dagen werken voor ons." Met zijn video-productiebedrijf maakt Roel video's die op een portaal komen te staan, waar ze overgenomen kunnen worden door media als lokale omroepen, SBS6 of de Duitse WDR. "Zelf zetten we de beelden ook online, vooral voor de mensen die thuiszitten en het spektakel rond carnaval wel willen meemaken." Ondanks dat Roel niet geboren is in 's-Hertogenbosch, woont hij er met veel plezier. "Ik ben in de Achterhoek opgegroeid. En als je elkaar daar niet kent, zeg je elkaar ook niet gedag. Hier groet iedereen elkaar. Heerlijk, dat gemeedelijke en gastvrije Brabantse land. Het was de Fokuswoning die mij naar het Zuiden deed verhuizen. Ik was begin dertig en sportinstructeur. Mijn leven veranderde drastisch toen ik in het zwembad van Zevenaar van een viereenhalf meter hoge stalen trap viel, met een incomplete dwarslaesie als gevolg. De fysiotherapeut die ik in het revalidatiecentrum ontmoette zei: 'Je gaat hier gewoon weer lopend de deur uit', wat ook waarheid werd." Het is dezelfde persoon die Roel op Fokus attendeerde toen hem werd verteld dat hij waarschijnlijk naar een verpleeghuis moest. "Schei effe uit zeg, was mijn reactie, ik ben net 30 en geen 85. Ik heb me ingeschreven, een tweetal woningen aan me voorbij laten gaan en toen was daar mijn woning in 's-Hertogen-

bosch. Met mijn collega van Favoriet FM ben ik gaan kijken. Het ging om een mooie, grote hoekwoning op de eerste verdieping. Ik was meteen verkocht. Een woning met de vrijheid van ADL-assistentie heeft me doen opbloeien. Ik ging weer zwemmen, volgde therapie, richtte één van de slaapkamers in als radiostudio en trok het land weer in voor opnames. Dit alles doe ik nog steeds. Hierdoor sta ik soms heel vroeg op of ik kom laat thuis, maar dat maakt allemaal niet uit, ik word gewoon geassisteerd. Op mijn tijd, in mijn tempo en op mijn manier. Aangezien ik hier al ruim twintig

"Van één van de slaapkamers heb ik een radiostudio gemaakt"

jaar woon, heb ik met sommigen natuurlijk een fijne band, maar ook de nieuwe aanwas doet het prima. Waar ik heel blij mee ben is het alarm. Soms heb ik opeens echt dringend hulp nodig met mijn stoma en laatst had ik een probleem toen het licht was uitgevallen. Dat ik loop in huis, kan alleen omdat ik heb onthouden hoe ik moet lopen. Met mijn ogen kijk ik waar ik naartoe wil en hoe ik mijn voeten neerzet. Je kunt je misschien voorstellen wat er gebeurt als het opeens donker is. Gelukkig had ik mijn alarm en waren de ADL'ers er binnen een mum van tijd."



Als cliënt van Fokus woont u in uw eigen huurwoning. Fokus verleent assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. U bepaalt zelf wanneer en waarvoor u assistentie inroept. Op ruim 100 plaatsen zijn er zo'n 1400 Fokuswoningen, van Groningen tot Maastricht en van Enschede tot Rotterdam.



Foto's: Richard van Herwaarden



Fokus

Deze pagina wordt u aangeboden door Fokus
WWW.FOKUSWONEN.NL